



Naturskyddsföreningen  
Lund

# Lunds Fältbiologiska Studentsällskap (LuFS)

*Jubileumskronika av Per Blomberg, ordförande i Lunds  
Naturskyddsförening, 2024-08-28.*

Under åren 1965-2007 fanns det i Lund en studentförening som var ansluten till Svenska Naturskyddsföreningen. Åren 1978-2007 var föreningen systerkrets till Lunds Naturskyddsförening, och med anledning av att LNF fyller 50 år 2024 tar vi tillfället i akt och berättar även LuFS historia som nu är en del av LNF:s historia efter sammanslagningen.

## 1. Perioden 1964-1980

I slutet av 1960-talet skedde omfattande samhällsförändringar i Sverige med mycket stark ekonomisk tillväxt med kraftig nybyggnation samt expansion av industrier och transporter. Miljökonsekvenserna av den snabba samhällsomvandlingen började bli allt mer tydliga. Viktiga väckarklockor var Rachel Carsons bok "Tyst vår" som kom på svenska 1963, samt Hans Palmstiernas "Plundring Svält Förgiftning" som kom ut 1967. År 1964 fick Sverige en ny naturvårdslagstiftning och 1967 inrättades Naturvårdsverket. Några år senare 1970 trädde den nya miljövårdslagen i kraft och arbetet med miljö- och naturvårdsfrågor fick allt större betydelse i samhället. Lunds Fältbiologiska Sällskap var tidigt engagerat i detta arbete, vilket inte minst märks i medlemstidningen.

### Föreningens bildande

Den 15 februari 1965 bildades en krets av Svenska Naturskyddsföreningen i Lund under namnet Lunds Fältbiologiska Studentförening (LSF, senare LuFS). Alla medlemmar i Akademiska Föreningen vid universitetet, dvs alla studenter, erbjöds att bli medlemmar i den nystartade föreningen. Initiativtagare var Bo Mattiasson och Lennart Jeppsson, som tillsammans med några vänner och studenter samlades för det första mötet där landshövding Gösta Netzén var föredragshållare. Den 26 april blev föreningen officiellt en krets och hade 88 medlemmar vid årets slut. Den interimistiska styrelsen satt till den 29 juli och leddes av Bo Mattiasson som var en ofta anlita exkursionsledare de första åren. Vice ordförande var Carl-Axel Bauer. Som ordförande valdes Per Lassen på ordinarie årsmöte och bland ledamöterna fanns Berith Persson (senare gift Cavallin) som senare blev Skånes naturvårdsförbunds intendent under många år och arbetade med storkprojektet i dess andra fas efter 1989.

---



## Naturskyddsföreningen Lund

Under det första verksamhetsåret ordnade föreningen 32 exkursioner, 9 föredrag, 6 bildvisningar, en resa till fjällen och en resa till Bornholm. Antalet medlemmar växte snabbt till 350 andra året och 474 tredje året 1967. Bengt Nihlgård som var medlem de första åren minns att bokskogens tillbakagång och ersättning av granskog var en fråga som diskuterades i föreningen.

### **Föreningens tidiga år**

När jag går igenom protokoll och andra handlingar i föreningens arkiv som finns på Arkivcentrum Syd i Lund, slås jag av hur välstrukturerad föreningen var. Bland annat återfinns flera befattningsbeskrivningar för vilka uppgifter som åligger respektive befattningshavare. I styrelsens befattningsbeskrivning finns flera uppgifter i punktform. Punkt 2 innebär att hålla ordföranden informerad om förhinder att delta på möten och underrättelse om vad som händer på olika håll i föreningen. Punkt 3 handlar om att hela styrelsen är ekonomiskt ansvarig, inte bara kassören. Styrelsen ska alltid iaktta sparsamhet med föreningens medel. Punkt 4 handlar om dokumentation och att sekreteraren alltid ska få en kopia på alla handlingar i föreningens namn. Punkt 5 handlar om årliga rutiner som årsmöte och revision.

I befattningsbeskrivningen för vice ordförande ingår bland annat att ersätta ordföranden vid förhinder och leda styrelsemöte, skicka kallelse tre dagar innan styrelsemöten, representera föreningen vid föredrag och bildvisningar, sända tackbrev till föredragshållare, representera föreningen i naturvetenskapliga koordinationskommittén (troligen i universitets organisation) och se till att nya styrelse- och utskottsledamöter får information om sina uppgifter. Ordförandens befattningsbeskrivning påminner om vice ordförandens men innehåller också uppgiften att sända påminnelser till föredragshållare och exkursionsledare cirka fem dagar före arrangemanget.

I sekreterarens pärm fanns exkursionsrutiner för LSF som bland annat innehåller planering och ansvar för PR-"mannens" uppgifter och rutiner för förexcursioner med en rad rekommendationer för krav på platsens kvaliteter. Det finns i arkivet även blanketter för att rapportera observationer från exkursionerna som fylldes i flitigt de första åren.

### **Under 1966**

I föreningens tidning 1966 berättas att Holmeja i Svedala kommun just utnämns till platsen där den nya storflygplatsen i södra Sverige ska förläggas. Föreningen är mycket upprörd och beskriver de höga naturvärden som finns mellan Yddingesjön och Fjällfotasjön och hur dessa kommer att påverkas av det stora ingreppet. I flera kommande tidningar tas denna fråga upp, och det ordnas en estraddebatt den 21 april 1966 om flygplatsetableringen. Det framgår också i tidningen att en samarbetskommitté har bildats tillsammans med SkOF, Geografiska Föreningen och Lunds Botaniska Förening för bättre samarbete, både när det gäller den planerade flygplatsen och verksamheterna i allmänhet.

De tidiga tidningarna innehöll ofta exkursionsreferat från genomförda exkursioner. Under en exkursion till Karups ängar – Romeleåsen – Humlaröds



fälad – Björkesåkra med Bo Mattiasson för 15 studenter ut i tre bilar för att upptäcka naturen. Man studerade inte bara fåglar och växter, utan ansenlig tid ägnades också åt håvning för att bestämma skalbaggar. De första numren av tidningen hade reklam för bland annat Jensen Sport på Skomakaregatan 9 i Lund. Det finns också referat från den årliga nationella naturvårdskonferensen i Stockholm som Svenska Naturskyddsföreningen ordnade. År 1966 var det 13:de året som konferensen ordnades med 350 deltagare från både föreningslivet och myndigheter. Bland annat berättade statsrådet Olof Palme från Kommunikationsdepartementet om planerna på en översiktlig riksplanering för att göra avvägningar mellan olika nationella intressen. Enligt uppgift på konferensen räknade man med att de större tätorterna skulle fördubbla sitt invånarantal under 30 år och fyrdubbla sin areal.

### Under 1967

I tidning nr 2 1967 finns en granskning av naturvårdens ställning vid Lunds universitet, byggd på en rundskrivelse till 16 institutioner vid Lunds universitet samt till Lärarhögskolan. Svaren har grupperats under någon av de tre huvudrubrikerna Praktisk ekonomisk naturvård, Landskapsvårdande – social naturvård och Vetenskaplig – kulturell naturvård. Resultatet visar bl a att naturvårdsundervisningen är begränsad vid Lunds tekniska högskola: arkitektstudenterna får endast 28 timmars undervisning under 4 år, väg- och vattenstudenterna 10 timmar och kemiteknisk utbildning saknar helt inslag av naturvård.

Under hösten 1967 uppmärksammas läsarna på att det har bildats ett nytt ämbetsverk, Statens naturvårdsverk, som börjar sin verksamhet 1 juli samma år. Tidningen rapporterar "*Det nya verket och naturvårdens garanterade plats vid planerings- och förhandlingsbord borgar för att exploateringen av landskapet i fortsättningen ska ske under väl avvägda former och med vederbörlig hänsyn till alla intressen*".

En sammanställning av aktiviteten i föreningen presenteras för åren 1965 och 1966 med totalt antal deltagare på alla aktiviteter för årets månader. Det framgår att aktiviteten ökat kraftigt mellan de båda åren: 1966 var det närmare 300 deltagare på aktiviteterna i november som var den månad som hade flest deltagare. I genomsnitt var det 28 deltagare på innemöten på vårterminen och 37 på höstterminen och 25 respektive 30 deltagare på exkursioner.

### Samtal med Karin Bergendal

År 1968 återfinns jag ett annat bekant namn i styrelsen, Karin Bergendal, som vice ordförande och senare som sekreterare och ordförande. Hon är fortfarande aktiv i Kristianstads naturskyddsförening och vi träffas på Naturskyddsföreningens rikskonferens i Jönköping våren 2024. Karin kom från Helsingborg och började läsa i Lund 1964. Ganska snart kom hon i kontakt med den nybildade föreningen LSF och fick förtroendeuppdrag. Som vice ordförande fick Karin hoppa in som ordförande under verksamhetsåret 1968 då ordförande Peder Weibull lämnade sitt uppdrag. Karin har många fina minnen från åren i



LSF med exkursioner runt om i Skåne. Andra starka minnen från tiden i LSF är de Afrikaresor som Anders Hoff ordnade under flera år och där Karin följde med på flera. Långväga resor och läger var något som både LuFS och Fältbiologerna ordnade regelbundet och som stärkte sammanhållningen bland de aktiva medlemmarna.

### **Programblad 1968**

I november 1968 har tidningen ett reportage om skogsmulleskolan och dess betydelse för att fostra nästa generation LSF:are (LuFS:are). Föreningen har skickat in en protestskrivelse angående Sturups flygplats till kommunikationsministern. Under året ordnar föreningen en naturvårdskampanj bland alla de 447 skolorna i Malmöhus län, med bland annat en enkät om nyttan av naturvårdsundervisning bland barn och ungdom samt information om LSF (LuFS). En Grönlandsexkursion planeras till sommaren!

### **Programblad 1969**

1969 läser jag i programbladet om styrelsenytt där föreningen tackar alla som offrat sig i vått och torrt för miljövården genom att röja enar i Baldringe. Föreningen har också via riksföreningen sänt en skrivelse till allmänna åklagaren i Malmö beträffande SJ:s olagliga igenfyllning av Sjölundadamarna. Föreningen har fått Länsstyrelsens naturvårdsplan på remiss. Krister Wadén i PR-utskottet har utsetts till försäljningschef för SNF-material. Dessutom har en arbetsgrupp tillsatts för att propagera mot köp av kattdjurspälsar. Styrelsen har också tillsatt en kommitté som ska klarlägga arbetsfördelningen inom styrelsen. Sammanfattningsvis verkar föreningen ha haft en ambitiös och ganska formell styrelse vid denna tid.

I innehållet från första numret från januari 1969 (årgång 3) syns det tydligt att LuFS är mycket tidigt ute i miljödebatten, och troligen var drivande i Lund vid denna tid. Fältbiologerna var också mycket aktiva men jag uppfattar från programbladen att studenterna tog initiativet. Bland artiklarna finns rubriker som "Insektsmedel förr och nu, Giftkrig gör Vietnam till en öken", "Den smygande döden", "Sälj giftet till utlandet, sa hr Isacson", "U-hjälp till döds", "Dioldrin", "Naturvård 68" samt program januari-mars. Programbladen kom ut med fyra-fem nummer per år och en stor redaktion ansvarade för det innehållsrika materialet i varje nummer.

Under 1960-talet hade föreningen sex olika ordföranden, Bo Mattiasson 1965 interimstyrelsen, Per Lassen 1965-66, Berith Persson 1966-67, Bengt Nihlgård 1967-68, Peder Wiebull och Karin Bergendahl 1968-69 och Rie Benzon 1969-70.



## Uppkäftig förening kan fira jubileum Fältbiologerna 5 år

Lv  
1970:5

Den 15 februari kan Lunds Fältbiologiska Studentförening blicka tillbaka på en 5-årig tillvaro, alltså det första egentliga jubileet i den unga och ungdomliga föreningens relativt korta men ytterst intensiva historia. Det är en verkligt aktiv förening nämligen, och bortsett från de stora helgerna så är det väl knappast något veckoskifte som man inte har aktiviteter av olika slag på gång.

Man har också huunit med att göra en hel del nytta, och med hjälp av en viss uppkäftighet har man också förstått att effektivt driva sin vilja igenom. Fältbiologerna har då aldrig varit rädda för att säga ifrån på skarpen när man funnit att något varit på tok — det kan ha gällt SJ:s utsläpp av begagnat toalettpapper, olika yttringar av miljöförstöring, och det kan ha varit fråga om engångsglas ute i naturen och annat otyg i den stilen.

Vid ett flertal tillfällen har också LFS varit med om att städa ute i skog och mark, man har i ett par omgångar deltagit i gallringsarbeten på Skanörs ljunng och man har i en hel del andra sammanhang hållit sig framme då det hänt saker och ting som egentligen inte bort hända.

Det var alltså den 15 februari 1965 som LFS kom till såsom en krets av Svenska naturskyddsföreningen i syfte att verka för dess intentioner, och till stor del

rekryterades den av dittillsvarande medlemmar av SNF:s ungdomsorganisation, Sveriges fältbiologiska ungdomsförening.

Den nya organisationens första ordförande var en man vid namn Bo Mathiasson, men numera är det Rie Benzon som håller i klubban.

Föreningen håller sig också med sin egen tidning, LUF5, och framgångarna inom verksamheten avspeglas bl. a. i att denna har blivit allt bättre med åren, både innehållsmässigt och i fråga om utstyrseln.

Bland kommande aktiviteter finner man — förutom de verkliga återkommande exkursionerna och bildaftnarna m. m. — en sommarexkursion till Rumänien och en till Norge.

Det händer uppenbarligen saker och ting på den här kanten, och man har bara att konstatera, att LFS är en sammanslutning som verkligen behövs och som också fyller en uppgift i vårt miljöförstöringshotade samhälle. E. F.

Artikel i Lunds veckotidning? 1970:5.

### Ett mycket aktivt 1970-tal

Under hela 1970-talet var föreningen mycket aktiv. År 1970 hade föreningen 19 styrelsemöten och 47 arrangemang varav 26 exkursioner, 4 föredrag, 6 bildvisningar, 3 debatter och 8 övriga möten. Ordförande var Uno Pettersson och vice ordförande Krister Wadén som senare blev ordförande 1972-74 och längre fram även aktiv i LNF. Föreningen hade nu vuxit till 864 medlemmar och årsmötena hölls i konsertsalen på AF. Under året var miljöengagemanget stort



och föreningen ordnades tre debattaftnar. Som vanligt arrangerade föreningen också flera längre resor som 1970 gick till Finland och Öland.

Omslaget till tidningen nr 1 1972 speglar det miljöengagemang som väckts i början av 1970-talet. Detta är samma år som den första stora internationella miljökonferensen anordnades i Stockholm och miljöfrågan fick ett stort genomslag i media och den svenska debatten. Detta år har föreningens tidning en artikel av Nils Lewan som vid denna tid var docent vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet. Nils utvärderade SSK-planen om vår framtida miljö. SSK – Sydvästra Skånes Kommunalförbund – utgick i planen från en fortsatt snabb expansion i regionen och ifrågasatte inte vilka negativa konsekvenser denna utveckling kan leda till. Ämnen som i stort saknades i planen var rekreation, energi, avfallsfrågor och konsekvenserna av en framtida Öresundsbro. Som ursäkt framhöll planförfattarna att detta låg utanför SSK:s mandat men därför borde behandlas i en strategisk utvecklingsplan.



Omslaget på LuFS programblad 1 år 1972.

1972 leder Johnny Karlsson en studiecirkel om miljökunskap. Samma år ordnade föreningen en afrikaresa tillsammans med Skånes fältbiologer med över 50 deltagare. Under följande år låg antalet aktiviteter stabilt kring 75 varje år och medlemsantalet pendlade mellan 500 och 800.



*Antalet medlemmar i LuFS under perioden 1966-1988. Källa årsmötesprotokoll som finns på Arkivcenter Syd (en del saknas).*

### En tredje krets av Naturskyddsföreningen?

I slutet av 1975 fick LuFS en skrivelse från riksföreningen med förfrågan om synpunkter på att en ny krets planerades i Dörröd i samma kommun. Föreningen svarade att LuFS inte har någon erinran då LuFS verksamhet var knuten till studenter och den centrala orten Lund. Föreningen önskade ett gott samarbete med den nya kretsen i de östra kommundelarna. Den nya kretsen i Dörröd var ett initiativ från Ulf Lundwall som en protest mot LNF och SkNF:s konservativa inställning och fristående status från SNF. Han hoppades kunna provocera fram ett samgående mellan de olika föreningarna, och när sådana förhandlingar inleddes under 1976 blev det inte mer av den nya kretsen i Dörröd.

### Föreningens aktiviteter

Vid denna tid var alla aktiviteter annonserade i studentkårsspalten och en lista för att anmäla sig till exkursioner fanns utanför Akademibokhandeln på AF. Den 11 september 1975 skrev föreningen till naturvårdsnämnden i Lunds kommun för att få del av föredragningslistor och om möjligt sammanträdesprotokoll från nämndens möten. Naturvårdsnämnden hade bildats vid kommunsammanslagningen 1974. Nämndens sekreterare meddelade att det inte finns möjlighet att skicka ut protokollen men att dessa fanns tillgängliga på biblioteken i kommunen.

### Hösten 1977

I höstprogrammet 1977 (det gavs ut fyra programblad under året och varje nummer hade ett flertal artiklar av hög kvalitet) marknadsförs Fältbiologernas nya bok "Resursslöseri i överflöd" som var underlag för den aktion mot resursslöseri som ungdomsföreningen genomförde den 5-12 december. LuFS ville stödja kampanjen och bad sina medlemmar aktivt delta. LuFS anordnade också ett studiebesök på Åkerlund & Rausing i Lund den 15 november för att lära sig mer om en av landets största producenter av engångsmaterial. Den 15 december var det energiträff då föreningen hade bjudit in Per Kågeson som satt i



energikommissionen. Under några år i slutet av 1970-talet hade föreningen en träningstid för volleyboll varje torsdag på Svenshögsskolan.

I samma program finns bland annat ett reportage från Lunds botaniska trädgård av Stefan Johansson (text) och Martin Kornhall (teckningar), och en längre recension av Erik Dammans bok "Framtiden i våra händer". Erik Heijbel beskriver det kommande sammangåendet mellan Skånes Naturvårdsförbund och Svenska Naturskyddsföreningen som innebär att LuFS även får vara representerat i länsförbundet och får tillgång till dess tidning, årsbok och expertråd. Det framförs också kritik mot SkNF som anses som en konservativ och passiv organisation. Genom inflytande i länsförbundet kan LuFS påverka i en mer demokratisk riktning med mer miljöarbete och nya arbetsmetoder. I programmet hade LuFS även ett eget naturkryss i form av korsord med naturtema. Troligen var detta konstruerat av Sven Silow.

Att tidskriften lästes av andra miljöföreningar framgår av en debattartikel där den nationella föreningen Miljö och Framtid svarar på en tidigare debattartikel i tidskriften.

Vid sidan av sitt stora miljöengagemang hade föreningen också fortsatt många exkursioner och föredrag med naturtema. Under hösten gjordes utflykter till bland annat Romeleåsen, Söderåsen, Vombs ängar och Krankesjön. På inneträffar behandlades bland annat naturenlig odling, och det ordnades en traditionell julfest med mat, bildvisning och dans. Bland annat fick deltagarna se bilder från islandsresan. Julfesten hölls på Ulriksdals gillestuga den 16 december. En sida i tidskriftens höstutgåva är Lufsguiden till Sandby mosse med beskrivning av utflyktsmålet. I en kritisk artikel med rubriken "Patriarkaliskt herredöme" kritiserar Agneta Herlitz det moderna jordbruket i Sverige.

Under verksamhetsåret 1971-72 saknade föreningen en vald ordförande och uppdraget cirkulerade troligen i styrelsen. De valda ordförandena var Uno Pettersson 1970-71, Krister Wadén 1972-74, Birgitta Carlsson 1974-75, Richard Bjurhagen 1975-77, Gunnar Nordin 1977-79 och Olle Anderbrandt 1979-80.

## 2. LuFS 1980-1998

Under 1980-talet och 1990-talet avtog aktiviteten något men hade ungefär samma karaktär med exkursioner, föreläsningar och längre läger.

Miljöengagemanget verkar gå ner och det är främst naturstudier som syns i programmet. Själv hade jag förmånen att vara med på aktiviteter några år på 1990-talet och var även vald till valberedningen något år. Mina minnen är starkast från ett Kullenläger 1994 samt en vandring runt Börringesjön som jag ledde något år senare. Det 70-tal aktiviteter som presenterades i programmen på 1970-talet hade nu minskat till ett 30-tal aktiviteter under året, och antalet långläger hade reducerats till något enstaka läger per år.

Ordförande under åren 1980-1982 var Fredrik Schlyter som ersattes av Torbjörn Säll 1982-1985. Därefter följde Kenneth Fernström 1985-1987 och Öjvin Hatt 1987-1991 följt av Lotta Örndal 1991-93, Dan Hammarlund 1993-1996, Mats Rundgren 1996-1998 och Dagmar Gormsen 1998-2001. Andra förtroendevalda som satt





länge var Peter Johansson som kassör och sekreterare 1985-1995, Liv Wennerberg som sekreterare och kassör 1992-1997 samt Björn Lardner som vice ordförande 1994-1998. Omsättningen var annars ganska hög i styrelsen vilket det naturligt blir med studenter som bas.

### **Samtal med Dan Hammarlund och Mats Rundgren**

Sensommaren 2024 får jag möjlighet att träffa Dan Hammarlund som satt i styrelsen åren 1987-1995 och de tre sista åren som ordförande, samt Mats Rundgren som avlöste Dan som ordförande för föreningen i två år 1995-1997 och satt i styrelsen åren 1992 till 1998. Dan minns att han gick med i LuFS vid årsskiftet 1983-84 men hade umgåtts med aktiva i LuFS tidigare. Mats första minne från föreningen var ett Kinaföredrag som Dan höll 1988. När de var aktiva i styrelsen var det många som var forskarstuderande, men i slutet av 1990-talet blev det åter fler yngre studenter bland de aktiva. De flesta möten hölls i en lektionssal i Zoofysiologiska institutionen med årsmöten i den mer respektabla högtidssalen på Zootis. De minnen som bäst bevarats för båda är längre läger och exkursioner till platser som Saltholm och Hanö. De minns även många föredrag som ofta var på en ganska avancerad nivå. Eftersom de aktiva medlemmarna var mycket intresserade blev det också bra diskussioner och frågor. De ibland udda ämnena lockade också lite speciella personer och det fanns flera unika personligheter som förgyllde mötena.

## **3. De sista åren 1998-2007**

Föreningens aktiviteter blir färre och det blir allt svårare att hitta personer till förtroendeuppdrag. Tidningen är tunn och kommer bara ut två gånger per år. Det sista året som det finns dokumentation på Arkivcenter Syd och i Lundasamlingen är år 2000 då Dagmar Gormsen är ordförande. Tack vare Dan Hammarlund fick jag tillgång till programbladet fram till hösten 2004. Där framgår att de sista åren leddes föreningen av Patrick Stenroth 2001-2002, Kent Andersson 2002-2005, År 2007 beslutar så styrelsen att lägga ned föreningen och skänka tillgångarna till LNF. Anledningarna till att intresset för föreningen minskade under decennierna är säkert flera. I hela landet märks ett minskat intresse för ideellt engagemang i föreningsform och i Lund har LuFS även konkurrens av Lunds Naturskyddsförening och Fältbiologerna. I slutet av 1990-talet bildar fältbiologerna dessutom en klubb inriktad mot studenter, Lunds studentfältbiologer. En annan anledning är att omsättningen i föreningen och styrelsen hela tiden har varit hög då många studenter flyttar efter genomförd utbildning. När flera eldsjälar lämnar samtidigt sker generationsskiftet som vara svåra att hantera. Under 1980- och 1990-talen startades dessutom många andra miljöföreningar vid Universitetet, bland annat Miljöföreningen Miljöföreningen vid LTH, Hållbart universitet och Q2000 som konkurrerade om studenternas engagemang. Idag finns fler studenter i Lund än någonsin och att dessa inte skulle vara intresserade av natur- och miljövårdsfrågor verkar långsökt. Vi får hoppas att studenternas engagemang åter organiseras och de är alltid välkomna till Lunds Naturskyddsförening.



Naturskyddsföreningen  
Lund



Programblad 1965  
3:1969

5:1967

3:1968



2:1970

2:1971

3.1973

3:1972



1:1974

2:1975

4:1976

2:1977



4:1985

1:1986

3:1987

1:1988



LUFSS 1:89



LUFSS 3:90



LUFSS 4:91



LUFSS  
HÖSTTERMINEN 1992

1:1989

3:1990

4:1991

2:1992



LUFSS  
HÖSTEN 1993



LUFSS  
VÅREN 1994



LUFSS  
VÅREN 1995



LUFSS hösten -96

Två 199 Hjärterörskurien

2:1993

1:1994

1:1995

2:1996



# Naturskyddsföreningen Lund



1:1997

1:1998

1:1999

2:2000



1:2001

2:2002

1:2003

2:2004

Programblad från föreningens verksamhetsår. Notera miljöprofilen på 1970-talet som sedan helt återgår till naturmotiv på omslaget.



Årsmöte troligen 1989. Foto från föreningens arkiv, fotograf okänd.



Årsmöte, troligen 1989. Foto från föreningens arkiv, fotograf okänd.



*Årsmöte troligen 1989. Troligen Kenneth Fernström och Öjvin Hatt främst och Kill persson på andra raden till vänster. Foto från föreningens arkiv, fotograf okänd.*



*Nils Cronberg och Dan Hammarlund 1989. Foto från föreningens arkiv, fotograf okänd.*





*Jan Pröjtz, årsmöte troligen 1989. Foto från föreningens arkiv, fotograf okänd.*

Per Blomberg 2024-08-17