



Är det nån kris?

Har vi en klimatkris eller inte? Det verkar inte så. Regeringen tar bort flygskatten och säger nej till planer på havsbaserad vindkraft, regionerna vill öka vägtrafiken, kommunerna vill bli större och bygga nya bostäder. Alltför många svenskar fortsätter också att flyga på weekendresor och köra bil som vanligt och den privata konsumtionen har knappast gått ner.



Samtidigt kommer rapporter om katastrofala översvämningar, orkaner och skogsbränder utomlands. Sverige har ett bra läge långt i norr, men klimatförändringarna är globala och det är bara en tidsfråga innan även vi blir drabbade. Vi kommer också att påverkas av konflikter och flyktingströmmar i klimatkrisens spår

och sämre skördar i länder vi importerar mat ifrån. En rimlig gissning är att det inom något årtionde eller två uppstår stora livsmedelskriser runtom i världen.

Vi måste nu ta på allvar det som forskarna nästan skriker om: att det redan blivit 1,5 graders uppvärmning, och att varje tiondels grad ökar riskerna. Det är dags att tala klartext och säga att utsläppen av växthusgaser måste bort meddetsamma. Annars får vi inte bara en klimatkris och en allt värre kris för den biologiska mångfalden, utan en global civilisationskris. Världen som vi känner den riskerar att bryta samman om inte uppvärmningen hejdas.

Den globala medeltemperaturen stiger
med en tiondels grad vart fjärde år

2040 blir det 1,7 grader

Vi vet redan mycket om vad vi bör göra som individer: försöka leva så hållbart som möjligt (äta mindre kött, köra mindre bil, inte flyga, konsumera mindre), och försöka påverka omvärlden (familj, vänner, organisationer och politiker). Och en hel del har också hänt, men det går alldeles för långsamt.

Politiker måste skydda medborgarnas intressen på lång sikt, inte bara följa deras åsikter och plånböcker på kort sikt.

Tror vi inte att det är möjligt med en mycket snabb omställning? I så fall behöver vi resonera om alternativet: om hur vi ska hantera den samhällskollaps som riskerar att komma inom ett eller två årtionden.

Vad är det som händer?

Redan 2040 kommer det att vara 1,7 grader varmare än under förindustriell tid, och troligen är det nära två grader före 2050. För att undvika det krävs drastiska nedskärningar av utsläppen långt före dess.

Mer om klimatkrisen, och olika tips om vägen till ett hållbart samhälle, finns på



lund.naturskyddsforeningen.se/material



Biologisk mångfald

Klimatkrisen minskar också, naturligt nog, den biologiska mångfalden. Växter och djur har ju inte genetisk kapacitet att anpassa sig snabbt till klimatförändringar, eller till växande städer, vägar med snabba fordon, utdikade våtmarker, mikroplaster, bekämpningsmedel, gruvavfall och alla andra miljöproblem i det moderna samhället.



Vad ska vi göra?

Kopplingen mellan utsläpp och konsumtion är tydlig och besvärande. Det verkar idag inte möjligt att ifrågasätta den obegränsade mobiliteten eller andra moderna vanor och värderingar. Men om nu det mesta människor gör leder till för stora utsläpp, så kan väl inte en fortsättning av det moderna projektet vara ett seriöst alternativ?

Vi köper saker vi inte behöver, för pengar vi inte har, för att imponera på människor vi inte känner.

Varför tro att teknologin ska frälsa oss från våra synder när vi kan sluta med våra dåliga vanor?

Det finns ingen väg, men om många börjar gå så blir det en väg.

Att sträva efter: medmänsklighet, generositet, måttfullhet och ödmjukhet

Miljörelsen får hoppas på att många människor både i Sverige och i andra länder kommer över sin uppgivenhet och börjar lösa uppgiften. En stor samhällsomställning kan vara en stark enande kraft.

Vem ska göra vad?

Det är politikernas uppgift att förmedla allvaret. De behöver säga som det är för att motivera de kraftfulla åtgärder som behövs. Det är inte den enskildes ansvar att ensam bära oket. Det bör göras av alla tillsammans, och börja med att samhället tar tag i frågorna – vilket i sin tur är upp till oss alla att se till att det gör.

Klarspråk

Miljörelsen måste tala klarspråk om att klockan är fem i tolv för att hindra fler katastrofer och att utsläppen ska ner till noll så snart det bara går, helst nu genast. Vi behöver arbeta med att övertyga våra medmänniskor, väljarna, om den omställning vi ser som nödvändig.

Vi måste sluta släppa ut nu, genast!

Vill du engagera dig i klimat- och miljöfrågorna? Då är du mycket välkommen till oss för att diskutera vad vi gör och vad vi bör göra, och hur vi ska lyckas med omställningen!

Naturskyddsföreningen har lokala kretsar i hela landet. Gå med i en klimatgrupp eller starta en. Aktivera dig!

Läs mer om Naturskyddsföreningen och om hur du hittar till din lokala krets:



naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/pa-din-ort/